

IN GESPREK MET LUXA SCHOENSERVICE



RENÉ

Iedere schoenliefhebber doet het liefst zo lang mogelijk met zijn favoriete paar. De schoenen regelmatig naar een goede schoenmaker brengen, helpt hier absoluut bij. Wij laten onze schoenen alleen door de beste schoenherstellers repareren. Luxa schoenservice is één van de bedrijven, waar wij de schoenen van onze klanten aan toe vertrouwen. Deze ambachtelijke schoenmakerij is gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van kwaliteitsschoenen. Of het nu gaat om een nieuwe hak of om een geheel nieuw onderwerk, bij Luxa Schoenservice zijn je schoenen altijd in goede handen!

René, wanneer ben jij gaan werken bij Luxa schoenservice?

"Ik ben er ingerold door mijn vader. Hij werd op een gegeven moment ziek en kreeg een hernia. Toen moest er iemand bijspringen of de winkel ging dicht. Ik was destijds 14 en in overleg met school ben ik toen drie maanden lang ingesprongen. Daarna moest ik helaas terug naar school. Studeren vind ik niks, maar dit vind ik geweldig! Lekker je eigen ding kunnen doen en geen baas die dat voor je bepaalt."

Luxa schoenservice is dus een echt familiebedrijf?

"We zijn drie generaties schoenmakers. Mijn opa was ook schoenmaker. Mijn vader heeft van hem het vak geleerd en op zijn twintigste een eigen winkel geopend. In 2008 heb ik zijn winkel weer overgenomen, maar mijn vader loopt hier nog steeds rond. Mijn kinderen willen geen schoenmaker worden. Maar ja, ik had ook niet verwacht dat ik dit ging doen. Bovendien zijn de tijden veranderd: vroeger werd je iets en dat was het dan voor de rest van je leven. Tegenwoordig hoppen ze van het één naar het ander. Dus je weet het nooit!"

"TROEP REPAREREN, DAAR KAN IK MIJN EI NIET IN KWIJT."

Wat voor reparaties voeren jullie uit?

"Ik ben specialist op het gebied van Dubarry laarzen. Ik krijg zelfs laarzen uit Duitsland en Zweden binnen. Ze sturen hun laarzen hierheen en ik repareer ze dan. Dat ik internationaal de expert op dat gebied ben, streelt wel je ego! Daarnaast doen we van alles. Dus dames-, heren- en kinderschoenen en soms ook tassen. Ik richt me wel echt op het betere schoeisel. Troep repareren, daar kan ik mijn ei niet in kwijt. Dan ben je alleen maar een beetje aan het lijmen."

Hoeveel schoenen repareer je ongeveer per week?

"Ik doe ongeveer 100 paar per week. September tot februari zijn de drukke periodes. Dan is het slechter weer. Bij mooi weer komen de slippers uit de kast en daar kunnen wij niks mee. Juni is een hele rustige maand, ik ben altijd blij als die maand voorbij is. Meestal ga ik dan op vakantie, maar ik kan dan twee weken mijn draai niet vinden. Ik moet altijd weer wennen, want ik ben drukte gewend!"



Hoe ziet een werkdag van jou eruit?

"Ik kom binnen en zet gelijk de machines aan. Ik heb een lijmtafel en daar kan ik tien paar opleggen. Ik doe dan een eerste rijtje en als die liggen te drogen, ga ik door naar het tweede rijtje. Als ik zo'n serie afheb, ga ik de zolen afwerken en daarna poetsen. Mijn oudste zoon helpt hier wel eens, die zit dan helemaal onder de lijm. Ik heb dat niet meer. Gewoon veel doen en dan gaat het steeds beter!"

Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt in je winkel?

"Dat was vorig jaar. Er kwam een man binnen met pumps in maat 42, dus ik zei voor de gein: 'Dat is zeker voor het weekend!' Nou, dat klopte dus. Hij ging vertellen wat hij in het weekend met die pumps deed. De hele winkel stond vol en alle andere klanten hoorden het ook. Dat doe je dus geen tweede keer, zo'n geintje maken! Nou ja, ik kan het ook niet laten. Soms doe ik het nog wel, maar alleen als het mensen zijn met een schoenmaat 36 in hun handen. Dan weet ik tenminste dat ik safe zit!"

"ALS JE GEEN VAKIDIOOT BENT, MOET JE ABSOLUUT GEEN SCHOENMAKER WORDEN!"

Houd jij werk en privé gescheiden of juist niet?

"Ja, absoluut. Super gescheiden zelfs. Ik zie mijn vader in het weekend bijna nooit. Dat doe ik bewust, want ik zie hem al vijf dagen per week! Ik moet in het weekend ook echt bijkomen, het werk is best arbeidsintensief. Ik plof na het werk vaak genoeg op de bank en ik heb ook nog drie kinderen die aandacht willen."

Wat vind je het aller leukste aan je werk?

"Dat ik van een oude schoen eigenlijk weer een nieuwe kan maken. Dat vind ik echt heel gaaf. Om dit te kunnen, ben ik nog betere opleidingen gaan volgen en aan het experimenteren geslagen. Als een klant vol verbazing de deur uitloopt als hij zijn schoenen weer op komt halen, daar doe ik het voor!"

Wat is de meest gemaakte fout door klanten?

"Klanten maken geen fouten. Klanten kiezen soms wel een slechte schoenhersteller uit. Ik zie elke week dingen voorbij komen waarvan ik denk: jij hebt geen liefde voor het vak. Als je geen vakidoot bent op het gebied van schoenen, dan moet je absoluut geen schoenmaker worden!"

Heb je nog onderhoudstips voor onze klanten?

"Jazeker! Doe altijd een spanner in je schoen en gebruik goede schoencrème. Gebruik het dus ook en zet het niet alleen in je kast. Spuut ze daarnaast regelmatig in tegen vuil en regen. Als je schoenen niet onderhoudt, kan je ze nog wel herstellen, maar het is zo zonde van het leer. Als je goede schoenen hebt, kan je ze altijd schoonmaken. Met schoenshampoo en een beetje groene zeep haal ik zelfs bierkringen eruit!"

